

ΘΕΑΤΡΟ

Τέλος σαιζόν

Μανώλης Τσίπος, Sabine X, σκηνοθ. Ανέστις Άξας, Έθνικό Θέατρο-Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας Σκηνή Α', θ.π. 2008-2009, πρώτη παράσταση 6.5.2009

Πρόκειται γιά τό εργο πού κέρδισε τό πρώτο βραβεῖο στό διαγωνισμό συγγραφῆς ἐλληνικοῦ ἔργου 2007-2008 γιά νέους ἔως τριάντα πέντε ἔτῶν πού διοργάνωσε τό Έθνικό Θέατρο μέ τή συνεργασία τῆς Γενικῆς Γραμματείας Νέας Γενιᾶς, συνεχίζοντας τήν παράδοση τοῦ ἀνάλογου διαγωνισμοῦ πού εἶχε καθιερώσει τό Θέατρο τοῦ Νότου στό Ἀμύρο. Θεσμός πολύτιμος καθώς ἡ ἐπί σκηνῆς κυριαρχούσα ἔνδεια ώς πρός τούς τρόπους γραφῆς καί τίς ίδεες ταλαιπωρεῖ τό νεοελληνικό θέατρο.

Τό βραβευμένο ἔργο ἐπικράτησε, μεταξύ ἄλλων καλογραμμένων, γιά τόν πρωτότυπο χειρισμό μᾶς πραγματικῆς ιστορίας, γιά τήν ἴκανότητα μετάλλαξης τοῦ τρέχοντος συμβάντος σέ τέχνη, γιά τήν πρωτότυπη δόμηση καί διατεχνικότητα πού προβλέπει τό ίδιο τό κείμενο ώς στοιχεῖο τῆς ἀναπαράστασής του ἐπί σκηνῆς. Ὁ ὑπότιτλος εἶναι χαρακτηριστικός: «'Οπερέτα γιά τήν μητρότητα στόν Κῆπο τῶν Φυτεμένων Μωρῶν γιά πέντε ἀριθμούς, μία γυναίκα καί τή μητέρα μου».

Ο «Κῆπος τῶν Φυτεμένων Μωρῶν» παραπέμπει στήν πραγματική ιστορία πού πραγματεύεται τό ἔργο: μᾶς σύγχρονης γερμανίδας Μήδειας, τῆς Sabine X, ἡ ὅποια εἶχε γεννήσει ἐννέα παιδιά τά ὅποια βρέθηκαν, τό 2005, θαμμένα στόν κῆπο τῶν γονιῶν της καί σέ γλάστρες. Οι λόγοι πού ὁδήγησαν τή βρεφοκτόνο στής πράξεις της ἀπασχόλησαν τό Τύπο χωρίς νά δοθοῦν ἀπαντήσεις.

«Ηδη ἡ ὑπόθεση ἀποτελεῖ ἓνα προκλητικό

ὑλικό γιά κάθε συγγραφέα. Ὁ Τσίπος ἀρνεῖται κάθε ἵχνος φεαλιστικῆς ἀναπαράστασης καί δημιουργεῖ ἓνα ἔργο σέ μορφή ὀπερέτας, ὃπου δηλαδή κυριαρχεῖ ἓνα εἶδος ἀνάλαφρης μουσικῆς παράστασης πού ἐμπεριέχει, ώς ἀναπόσπαστο σῶμα τοῦ κειμένου, τούς χαρακτηριστικούς στίχους τῶν τραγουδιῶν. Γιά ἓνα θέμα τόσο ἔντονα φορτισμένο ὃσο ἡ παιδοκοτούνια, ἡ ἐπιλογή τῆς ὀπερέτας ώς θεατρικῆς φόρμας εἶναι ἐπαρκῶς δηλωτική τῆς ἐπιδιωκόμενης ἀντιτραγικότητας, τῆς ἀποστασιοποίησης μέ μπρεχτικές καταβολές, ἐνῶ ὁ ἀπόλυτος φορμαλισμός τῆς δομῆς, μέ τά ἐπαναληπτικά στοιχεῖα πού ὁδηγοῦν σέ παρωδία, παραπέμπει στίς πλέον σύγχρονες θεαματικές μουσικές σκηνοθεσίες πού στηρίζονται ίσοτιμα σέ ἐμπνευσμένα σκηνογραφικά στοιχεῖα μέ καθοριστικό τό ρόλο τῶν πολυμέσων, τῶν φωτισμῶν καί τῆς πρωτοποριακῆς μουσικῆς σύνθεσης, ὃπου τά φωνητικά καί ἡ κίνηση τῶν ἡθοποιῶν ἀλλά καί τά κοστούμια τους παίζουν ρόλο ἔξισου σημαντικού. «Όταν τό πρωτοδιάβασα, τό φανταζόμουν μέ σκηνικές εἰκόνες πού δημιουργεῖ ὁ Μπόμπ Ούλσον ἡ, σέ ἄλλη ἐκδοχή, ὁ Κρίστοφερ Μαρτάλερ. Καί ἀναρωτιόμουν ποιός ἀπό τούς καθιερωμένους σύγχρονους σκηνοθέτες μας θά ἀναλάμβανε αὐτή τή σκηνική πρόκληση.

Παράλληλα, τό κείμενο ἀποτελεῖ ἓνα μοναδικό ἐλληνικό παράδειγμα πολυγλωσσίας, ὥχι μόνο διότι εἰσάγει καί τά λατινικά στό «τραγούδι τῶν νομικῶν» ἀλλά καί διότι ἐμπεριέχει ποικιλά γλωσσικά ιδιώματα τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας: τή γλώσσα τοῦ Τύπου, τή μεταγλώσσα τοῦ κριτικοῦ τῆς τέχνης, τοῦ ρομαντισμοῦ, τῆς ιατρικῆς ἐπιστήμης, τῆς βιολογίας, τῆς ἀνατομίας, τῆς νεκροψίας. «Ἐνα κείμενο πραγματεία πάνω στίς δυνατότητες τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας, πού διαθέτει δύως καί τό σπάνιο χάρισμα ὠραίας θεατρικῆς γραφῆς ὃπου ὁ φαγμένα καθημερινός λόγος ἐναλλάσσεται μέ φήγματα λυ-

ρικότητας και ἔντονων εἰκόνων. Ταυτόχρονα, ἀντιπαραβέτει τὸν χυρίαρχο λόγο και λογική στήν ἀκατανόητη, ἄλογη, ἐκτός κοινωνικῶν δρίων, πράξη ἀλλά και στή μεταφυσική. Τέλος, τέμενει, προσφέροντας ποικίλες ὀπτικές, τήν ἴδια τήν ἔννοια τῆς μητρότητας και τῆς γυναικείας φύσης φτάνοντας νά ἀντιπαραβάλλει ἐμμέσως τήν ἀγριότητα πρός τὸν πολιτισμό.

Τά πρόσωπα ὅριζονται στὸ ἔργο μέ αριθμούς, δείχνοντας τό ἀπρόσωπο, τό συλλογικό. Τά ἔννεα δολοφονημένα βρέφη δηλώνονται μέ τό σῆμα τοῦ ἀπείρου ὡς ὄντότητα δίχως τέλος, δίχως χρονικούς προσδιορισμούς. "Άλλωστε, τό πέρασμα ἀπό τό συγκεχριμένο και ἀτομικοποιημένο τῆς παρούσας ὑπόθεσης στὸ συλλογικό ἐπιτυγχάνεται και μέσα στὸ ἔργο μέ ἀναφορές σέ ἄπειρα και μέ ποικίλους τρόπους δολοφονημένα παιδιά και βρέφη. Δέν εἶναι ή Sabine X ἀλλά ὅλη ή σύγχρονη κοινωνία βρεφοκτόνος.

Τό Μηδέν ἀντιπροσωπεύει τήν Εύρωπαική Κοινή Γνώμη πού ἰσοδυναμεῖ μέ τὸν Πρόεδρο τοῦ Δικαστηρίου, τό "Ἐνα μέ τήν Εἰσαγγελική Ἀρχή, τό Δύο μέ τά ἀντρικά πρόσωπα (τόν Πατέρα τῆς παιδοκτόνου ἀλλά και τά πρόσωπα τῶν Ἐραστῶν πού συμφύρονται πάντα σέ ἔνα, σέ ἔκεινο τοῦ Ἀγνώστου ἀπό τήν Κάτω Σαξονία), τό Τρία μέ τίς ἐκδοχές ὑπεράσπισης και τή Μητέρα. Τά μόνο προσωποποιημένα πρόσωπα παίνου ή ἴδια ή Sabine X και ή Μητέρα τοῦ. Συγγραφέα: ἔνα πρόσωπο πού εἰσέρχεται στὸ τέλος σουρεαλιστικά μιλώντας γιά τὸν δικό της γένος, τά δικά της παιδιά, δημοουργώντας ἀντιστικτικά τήν «ἄλλην» εἰκόνα γιά τή μητρότητα ἀπό ἔκεινη τῆς παιδοκτόνου, στήν ὁποία ὅμως και συμπαραστέκεται ξεγεννώντας την στὸ τελευταῖο της παιδί. Σάν δύο ὄντότητες ἀλληλοσυμπληρούμενες πού μοιράζονται κάποιο ἄγνωστο κοινό μυστικό. Και ἵσως καλύγεται μαζί τῆς ἀπό τό φλεγόμενο ἄρμα τοῦ "Ηλιου πού πέφεται

στή σκηνή, καταστρέφοντάς την. Σέ ἀντίθεση πρός ἔκεινο τό ἄλλο ἄρμα τοῦ "Ηλιου πού ἔρχεται γιά νά παραλάβει, ἔνδοξη, τήν παιδοκτόνο Μήδεια. Στό μεταξύ, ή ἄλλη μάνα, τῆς Sabine X, νωρίτερα και σέ ἀνύποπτο ἀφηγηματικό χρόνο, θά νανουρίσει τή μικρή της κόρη, σέ μια ἀναδρομική στό χρόνο σκηνή, μέ ἐν εἶδει παραμυθιῶν ἀρχαιοελληνικούς μύθους παιδοκτονίας, ἀπό τόν Κρόνο πού ἔτρωγε τά παιδιά του ἔως τή Μήδεια. Μέ αὐτό τόν τρόπο, τό διακείμενο τοῦ ἀρχαιοελληνικού μύθου ὑπεισέρχεται στό σύγχρονο ἔργο, ἀλλά μέ τρόπο λοξό: ὡς κοινωνικο-ποιητικός μηχανισμός (παραμύθι) τοῦ μικροῦ κοριτσιοῦ ἀφενός, ὡς ἐξ ἀντιστρόφου χρήση τραγικοῦ μοτίβου (ἄρμα "Ηλιου") ἀφετέρου. Κάπιοις θά μπορούσε νά ἐντοπίσει στήν καταληκτήρια αὐτή σκηνή διακείμενικές σχέσεις μέ τήν ἀντίστοιχη σκηνή ἐνός ἄλλου ἔργου πού πραγματεύεται τήν ὑπόθεση ἐνός κατά συρροή δολοφόνου, τοῦ Ρομπέρτο Τζούκκο τοῦ Μπερνάρ-Μαρί Κολτές.

"Ἐργο πολύμορφο, διαλογικό, πλούσιο σέ κοινωνιολογικές, φιλοσοφικές καταθέσεις πού δέν λειτουργοῦν ἀποφθεγματικά ή διδακτικά ἀλλά ὑπαινικτικά, ἔργο πού διέπεται ἀπό τό σύνολο τοῦ σύγχρονου προβληματισμοῦ πάνω στή δία, τήν ἐργληματικότητα, τίς σχέσεις τῶν φύλων, τήν οἰκογένεια, τίς κοινωνικές δομές και πλεῖστα ὅσα ἄλλα ζητήματα. Γι' αὐτό και ἔργο σπάνιο γιά τήν ἐλληνική δραματουργία. Πού, ἐπιπροσθέτως, διαβέτει μιά ἔξαιρετη δομή, ή ὅποια θυμίζει μουσική παρτιτούρα πού προτείνει, χωρίς ὅμως νά ἐπιδάλλει, ρυθμούς και μέτρο στόν μουσικό και σκηνοθέτη. "Ἐργο ἀνοικτό.

Αὐτό πού ἀνέβηκε στή σκηνή τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου ήταν ή καταστροφή τοῦ ἔργου. Παράσταση ἀνέμπνευστη, μᾶζηρη σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς σκηνικῆς εἰκόνας πού ἄφηρε πλήρως ἀνεκμετάλλευτα ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ ἔργου,

μά παράσταση ἑρασιτεχνικοῦ θεάτρου τελευταίας διαλογῆς. Σπάνια αισθάνομαι τόσο θυμό γιά τόν κακό χειρισμό ἐνός ἔργου. "Ομως ούδεις ἔχει τό δικαίωμα νά καταστρέψει μέ αὐτό τόν τρόπο ἔνα πρωτεμφανίζόμενο ἔργο πού ὑπόσχεται νά δώσει νέα πνοή στήν Ἑλληνική δραματουργία. Καί θεωρῶ ὅτι τό πρῶτο λάθος ὀφείλεται στό ἴδιο τό Ἐθνικό Θέατρο πού δὲν φρόντισε, γιά ἔνα ἔργο πού δραβεύεται σχεδόν διμόφωνα ἀπό τό ἴδιο τό Ἐθνικό, νά τοῦ ἔξαστασφαλίσει τίς καλύτερες παραστασιακές προϋποθέσεις: τόσο σέ ἐμψυχο ὄλικό (βασικούς συντελεστές) δόσο καί σέ σκηνικές διευκολύνσεις.

"Ἄξιζε ἀκόμη καί τίς προϋποθέσεις μᾶς ὑπερπαραγωγῆς πού μόνο τό Ἐθνικό μπορεῖ νά παράσχει, καί πού παρέχει σέ ἄλλες παραστάσεις γιά ἡσσονος σημασίας ἔργα. Καί πρώτιστα ἔναν ἐμπειρο σκηνοθέτη καί ἔναν ἐμπνευσμένο μουσικό, ἀπό αὐτούς πού δὲν στερεῖται ὁ χῶρος, ἔναν ἀπό τούς ἐκλεκτούς νέους σκηνογράφους, λαμπερούς ἡθοποιούς-τραγουδιστές, πού, δλοι αὐτοί, θά ἀντιμετωπίσουν τό κείμενο ὃχι μέ τήν προκατάληψη τοῦ φτωχοῦ συγγενῆ (ὅπως ἀντιμετωπίζεται συνήθως τό νεοελληνικό ἔργο) ἀλλά ως ἔνα ἔργο πού θά μποροῦσε, μέ τήν κατάλληλη λαμπρή παράσταση, νά ἐκπροσωπήσει ἐπάξια τή χώρα μας σέ διεθνή φεστιβάλ.

Γιά λόγους δικαιοσύνης, ἂν θά πρέπει νά κάνω κάποια ἔξαρτεση ἀπό δλους τούς συντελεστές τής παράστασης πού συνέδαλαν στό δλέθριο σκηνικό ἀποτέλεσμα, πρέπει νά μιλήσω γιά τόν Θέμη Πάνου – διότι νομίζω ὅτι ὑπῆρξε ὁ μόνος πού συνέλαβε αὐτό πού εἶχε νά ὑποστηρίξει. 'Ἡ Μαρία Τσιμᾶ κατέβαλε τεράστια προσπάθεια στό ρόλο τής Sabine X, θώμας θά ἔπρεπε νά τόν εἶχε κατηγορηματικά ἀρνηθεῖ.

Τό ἔργο τοῦ Μανώλη Τσίπου ἐκδόθηκε καί θά είναι σέ ἀναμονή μᾶς εύτυχέστερης σκηνικῆς ἀντιμετώπισής του. 'Ωστόσο, γιά ὅσους

γνωρίζουν τά πράγματα, τό πρῶτο ἀνέβασμα καθορίζει συχνά τήν πρόσληψη ἐνός ἔργου καί δημιουργεῖ ἢ ὅχι τήν πρόκληση-ἐπιθυμία νέου ἀνεβάσματος. "Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι αὐτό θά γίνει ἀπό ἐκείνους πού θά γνωρίσουν τό ἔργο ἀπευθείας ως ἀναγνώστες του, χωρίς τήν τραυματική ἐμπειρία τοῦ θεατῆ αὐτῆς τῆς παράστασης-παιδικῆς χαρᾶς.

Γεώργιος Βιζυηνός, *Moscow-Selim Mid-*, ακρνοθ. Γιώργος Σαζίνης, Όμάδα «Οχι Παιζουμε», Ωδείο Αθηνών, θ.π. 2008-2009, πρότη παράσταση 23.4.2009

Τό τελευταίο δίγγυμα τοῦ Βιζυηνοῦ, *Μοσκώβ Σελήμη*, ἀνέβασε ἡ Όμάδα «Οχι Παιζουμε» στή σκηνή ἀκολουθώντας τήν πάργα τακτική της νά δραματοποεῖ μέ τόν ιδιόμορφο τρόπο τής κυρίως "Ἐλληνες πεζογράφους καί ποστές". Ο Μοσκώβ Σελήμη μαζί μέ τό Μόνον τής ζωῆς του ταξιδίου ἀποτελοῦν γιά τόν σύγχρονο προβληματισμό δύο ιδιαίτερα ἐνδιαφέροντα διγγύματα, ἀφοῦ θήγουν μέ ἀποκαλυπτικό τρόπο ζητήματα πού ἔχουν νά κάνουν μέ τή σύγχρονη θεωρία τῶν φύλων καί τῶν ταυτοτήτων. Σέ μά ἐποχή ὅπου ὁ διάλογος γιά τέτοια ζητήματα θά μποροῦσε νά δημιουργήσει ἀκόμη καί προβλήματα στόν συγγραφέα, ἐνῶ ἡ τρέχουσα παραδοσιακή φιλολογία τά διέπει ως ἀφορμές γιά νά ἀνιγνεύσει τήν προσωπικότητα τοῦ διηγηματογράφου, ὁ Βιζυηνός θέτει ἐπί τάπτως τό θέμα τής διαμόρφωσης τής ταυτότητας μέσω τής ἐτερότητας στό ἐπίπεδο τόσο τοῦ κοινωνικοῦ φύλου δύο καί τής φυλής ἢ τής θρησκείας. Ο Μοσκώβ Σελήμη ἀνάγεται σέ ἔξέχον παράδειγμα συμφυρμοῦ ἑθνικῶν ταυτότητων ἀφοῦ, ὅπως δηλώνει τό ὄνομά του, είναι καί Ρώσος καί Τούρκος, σέ ἐποχή μάλιστα πού ὁ πόλεμος μαίνεται μεταξύ τῶν δύο λαῶν καί ὁ ἴδιος πολεμά κατά τῶν Ρώσων ἐχθρῶν τῆς πατρίδας του. 'Από τήν ἄλλη, ἡ συνεχής